

Λόφος Μεζούρλου.

Είναι η Ιστορική μνήμη μόνο για λίγους;

Η Κρατική τηλεόραση παρουσίασε σήμερα εκτενές ρεπορτάζ και στιγμιότυπα από την σημερινή (17/10/2021) εκδήλωση του ΚΚΕ στον λόφο του Μεζούρλου στη Λάρισα, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τους 481 εκτελεσθέντες κατά την περίοδο 1941 – 1950!!!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών» (efsyn), στον υπόψη λόφο εκτελέστηκαν 41 κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής και οι υπόλοιποι 440 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου (1946 – 1950), με αποφάσεις του Έκτακτου Στρατοδικείου της Λάρισας.

Το μνημείο κατασκευάστηκε με απόφαση του ΚΚΕ και η εκδήλωση οργανώθηκε από την Κομματική Οργάνωση Θεσσαλίας του ΚΚΕ.

Η ιστοσελίδα «902.gr», προσκείμενη στο ΚΚΕ, γράφει με πηχυαίους τίτλους, σε ένα 5σέλιδο αφιέρωμα: «**Ένα χρέος εκπληρώθηκε! Συνεχίζουμε, για να 'ρθουν οι μέρες που λαχτάρησαν**».

Στην εκδήλωση μίλησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι.

Τι είπε λοιπόν ο κ. Κουτσούμπας;

«Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Αγωνιστές της Εαμικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

Νέοι και Νέες, Απόγονοι Λαϊκών Αγώνων μας

.....Η ανέγερση αυτού του μνημείου είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους, όσοι και όσες έμειναν όρθιοι και αλύγιστοι μέχρι το τέλος.

Το Μεζούρλο στέκει τιμημένο δίπλα στη Γυάρο, τη Μακρόνησο, τον Άη-Στράτη, το Τρίκερι, τη Μεσούντα της Άρτας, τη Φλώρινα, την Τρίπολη, το Γράμμο, ως ένας από τους δεκάδες τόπους θυσίας των αλύγιστων αγωνιστών της ταξικής πάλης στην πατρίδα μας.

Με τα μνημεία των ηρώων, αλλά και τα μουσεία που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, με τις εκδηλώσεις στους τόπους θυσίας σε όλη την Ελλάδα, τιμάμε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες που έπεσαν στα πεδία των μαχών.

....Δεν υπάρχει, ούτε πρέπει να υπάρχει ταξικό μίσος, απέναντι στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που επιστρατεύθηκαν και αναγκάστηκαν να πολεμήσουν στον εμφύλιο πόλεμο στις τάξεις του Κυβερνητικού Στρατού, για τα συμφέροντα του αστικού κράτους, των ιμπεριαλιστών συμμάχων της άρχουσας τάξης της

χώρας, ήταν κι αυτοί παιδιά της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, του λαού μας. Σε αντίθεση βέβαια με τα κηρύγματα μίσους, που κυριαρχούν στις εκδηλώσεις που οργανώνουν διάφορα γνωστά φασιστοειδή, ακροδεξιοί, όπου αναβιώνει όλη η αντικομμουνιστική προπαγάνδα, το εμφυλιοπολεμικό μίσος περί κομμουνιστοσυμμοριτών, η κομμουνιστοφαγία,»

Νομίζω ότι τα σχόλια είναι περιττά. Ο κ. Κουτσούμπας είναι σαφέστατος. Απευθύνεται σε αυτούς που αιματοκύλισαν την Ελλάδα (Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας – ΔΣΕ). Για να μην έχουμε αυταπάτες περί Εθνικής Αντίστασης, ο ΔΣΕ ιδρύθηκε στις 28/10/1946, δηλαδή 2 ολόκληρα χρόνια αφότου οι Γερμανοί εγκατέλειψαν τα ελληνικά εδάφη.

Ο κ. Κουτσούμπας είναι σαφέστατος για τα μνημεία, τα μουσεία και τις εκδηλώσεις στους τόπους θυσίας. Το ΚΚΕ θα τιμά, οφείλει να κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη. Οι άλλοι όμως όχι!!!

Ο κ. Κουτσούμπας βάζει στη ζυγαριά της ιστορικής δικαιοσύνης, αυτούς που σκοτώθηκαν ακολουθώντας το νόμιμο κράτος και αυτούς που ήταν αντιμέτωποι με αυτό.

Ο κ. Κουτσούμπας έχει την απαίτηση να στήνει μνημεία και να οργανώνει εκδηλώσεις γι' αυτούς που αιματοκύλισαν την Ελλάδα, αλλά αφαιρεί το δικαίωμα αυτό από όσους της ήταν πιστοί.

Θα επισημάνω βέβαια εδώ, ότι πολλά μνημεία βανδαλίζονται από τις «συλλογικότητες», κανένα όμως που να αφορά μνήμη αριστερών. Τυχαίο; Δεν νομίζω.

Είναι άλλο πράγμα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης προς αυτούς που έδωσαν το αίμα τους για την Πατρίδα και άλλο πράγμα οι εκδηλώσεις μίσους. Και ασφαλώς είναι βέβαιο ότι η ΕΑΑΣ δεν πήγε στον Γράμμο στα πλαίσια μιας γιορτής μίσους, όπως από πολλούς αδικώς κατηγορήθηκε. Είναι αδιανόητο να ταυτίζεται η ΕΑΑΣ με τυχόν υφιστάμενα ακραία στοιχεία.

Όσοι πηγαίνουν στον Γράμμο, εκτός των ακραίων στοιχείων, δεν πηγαίνουν εκεί επειδή επιθυμούν να εκδηλώσουν μίσος. Θυμούνται και τιμούν, όπως σε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Θυμούνται και τιμούν τους νεκρούς του 1940, χωρίς ταυτόχρονα να εκδηλώνουν μίσος προς τους Ιταλούς, θυμούνται και τιμούν τους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς, χωρίς να εκδηλώνουν μίσος προς αυτούς.

Σε αυτή την παγίδα έχουν πέσει δυστυχώς οι πολιτικοί μας.

Και όσο το επίσημο Κράτος υποχωρεί στα προστάγματα του ΚΚΕ, θα δίδει δυστυχώς έδαφος στα ακραία στοιχεία που εκμεταλλεύονται τα ιστορικά γεγονότα σε βάρος της δημοκρατίας και θα στερεί τους ήρωες από την οφειλόμενη προς αυτούς απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης.