

Ομιλία στον Γράμμο
Από τον Υπτιγο ε.α. Χρήστο Μπολώση, Μέλος Ε.Α.Α.Σ.

Η σημερινή τελετή γίνεται υπό την επήρεια ενός θλιβερού γεγονότος. Ενός γεγονότος, που ρίχνει την βαριά σκιά του εδώ σ' αυτά τα αιματοβαμμένα βουνά, τα οποία ο μεγάλος απών πότισε με το αίμα του. Και αναφερόμαστε βέβαια στον Στρατηγό Κόρκα, ό οποίος πριν από περίπου 3 μήνες έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Αιώνια του η μνήμη.

Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας
Κύριε πρωθυπουργέ
Κύριε ΥΕΘΑ
Κύριοι υπουργοί
Κύριοι βουλευτές

Μάλλον εκπλαγήκατε.

Όμως έτσι θα έπρεπε να άρχιζα την ομιλία μου, απευθυνόμενος σε αυτούς, που βρίσκονται εκεί κάτω στα χαμηλά, διότι κάποιοι άλλοι φρόντισαν, εδώ πάνω στα ψηλά, γι' αυτό. Και αυτοί οι άλλοι, άφησαν τα κόκκαλά τους στην ιερή γη, που σήμερα βρισκόμαστε.

Φίλες και φίλοι.

Είμαστε όλοι ανιστόρητοι.
Είμαστε όλοι αγράμματοι.
Έχουμε όλοι μνήμη χρυσόψαρου.

Είμαστε αυτοί, που θέλοντας να ταράξουμε την γαλήνη του ευημερούντος αυτού τόπου, διοργανώνουμε γιορτές μίσους, σαν τη σημερινή. Διότι στις μέρες μας η **αλήθεια** άλλαξε όνομα και λέγεται **μίσος**. Και το **ψέμα**, επίσης άλλαξε όνομα και πλέον λέγεται **ιστορία**.

Μας κατηγορούν επειδή θέλουμε να ενώσουμε τις προσευχές μας προς στον Ύψιστο για την ανάπαυση των ψυχών των ηρώων. Ε, δεν θα τους ρωτήσουμε κιόλας.

Τα γεγονότα είναι γνωστά.

Πριν όμως αρχίσουμε την απαραίτητη μεν, συντομότατη δε εξιστόρηση, να κάνουμε κάποιες διευκρινίσεις. Οι πολιτικοί μας έσπευσαν να διαγράψουν την ιστορία και να καταργήσουν τον όρο «Συμμοριτοπόλεμος», αντικαθιστώντας τον με τον εξευγενισμένο «Εμφύλιο». Δυστυχώς δεν θα τους ακολουθήσουμε και τούτο διότι το θέμα το έχει λύσει ο ΟΗΕ, που εδώ και πολλά χρόνια τον έχει χαρακτηρίσει «Πόλεμο Ανταρτών». Επίσης το απαγορεύει και το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο καθορίζει ότι για να είναι ένας πόλεμος Εμφύλιος θα πρέπει και τα δύο μέρη να έχουν **Έδαφος**, να έχουν πλήρη **Κατοχή** επ' αυτού και να έχει **Αναγνωρισθεί** αυτό από ξένες χώρες.

Τίποτε από αυτά δεν είχαν οι κομμουνιστές.

Επίσης, επειδή όπως είπαμε η ονομασία «ΔΣΕ» δεν του ταιριάζει, διότι ούτε Ελληνικός, ούτε δημοκρατικός ήταν, θα τον αποκαλούμε ΚΣ δηλαδή Κομμουνιστικό Στρατό.

Ακόμα οι πολιτικοί ζητούν να μη χρησιμοποιούμε τον όρο «Κομμουνιστοσυμμορίτες». Θα συμμορφωθούμε πλήρως. Στο εξής θα τους αποκαλούμε «Συμμοριτοκομμουνιστές» ή χάριν συντομίας Σ/Κ. Με κάθετο για να μη τους μπερδεύουμε με το ΣΚ, το Σαββατοκύριακο.

Έχουν προηγηθεί λοιπόν οι αποτυχημένες προσπάθειες των Σ/Κ να καταλάβουν την ΚΑΡΔΙΤΣΑ (11-13 Δεκ. 1948), τους ΣΟΦΑΔΕΣ (18-19 Δεκ. 1948), την ΝΑΟΥΣΑ (11-25 Ιαν. 1949) και το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (19 Ιαν. 1949).

Στις 11 Ιουλίου του 1949, ο ΤΙΤΟ αποφασίζει να κλείσει τα σύνορα με την Χώρα μας, και έτσι αποκόπτονται οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Στρατού, από τις βάσεις ανεφοδιασμού τους.

Ο ΕΣ σαρώνοντας διαδοχικά, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, εξαφανίζει κάθε παρουσία του ΚΣ, ενώ τα τυχόν απομεινάρια, εκκαθαρίζονται από μονάδες της Εθνοφυλακής, των ΜΑΥ (Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου) και την Βασιλική Χωροφυλακή.

Επίσης λόγω του πολέμου, η ύπαιθρος είχε εγκαταλειφθεί, στερώντας με αυτό τον τρόπο τον ΚΣ από μια δυνητικά σημαντική πηγή στρατολόγησης. Επιπλέον εκατοντάδες αντάρτες λιποτακτούσαν ή παραδίδονταν αυτοβούλως σε μονάδες του ΕΣ, απογοητευμένοι από την εξέλιξη του πολέμου και προδομένοι από τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της ηγεσίας τους περί «οριστικής συντριβής του μοναρχοφασισμού».

Ήδη από τον Νοέμβριο του 1948 ο επικεφαλής του ΚΣ Μάρκος Βαφειάδης ομολογούσε «...Από τα μέσα του 1947 η στρατολόγηση του ΔΣΕ, είχε πάρει σχεδόν ολότελα βίαιο χαρακτήρα. Η εθελοντική κατάταξη δεν έφτανε ούτε το 10%.».

Σαν να μην έφθναν όλα αυτά, η διάσταση μεταξύ των «άκαπνων» στελεχών του ΚΚΕ, τα οποία αυτοαναγορεύονταν σε «πολεμάρχους», λάμβανε δραματικές διαστάσεις.

Ήδη το ΚΚΕ διέθετε τρεις Αντιστράτηγους και 14 Υποστράτηγους. Όλοι χάρτινοι. Στρατηγοί χωρίς στρατό!

Από την άλλη πλευρά η κατάσταση ήταν ευοίωνη.

Τον Ιανουάριο του 1949 ο Κεντρώος Θεμιστοκλής Σοφούλης ανέλαβε την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, αποτελούμενης από όλες τις μη αριστερές πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Πρώτη ενέργεια ήταν η επιλογή του στρατηγού Αλέξανδρου Παπάγου για τη θέση του αρχιστρατήγου του ΕΣ, με ευρύτατες δικαιοδοσίες.

Ο Παπάγος είχε το δικαίωμα να αποφασίζει για τη διεύθυνση και τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων, για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των μονάδων, για τις τοποθετήσεις και τις προαγωγές των αξιωματικών, ενώ θα μπορούσε να ανακαλεί στην ενέργεια όποιον απόστρατο αξιωματικό επιθυμούσε.

Υπό τις διαταγές του τέθηκαν, εκτός από τον ΕΣ, το Βασιλικό Ναυτικό, η Ελληνική Βασιλική Αεροπορία και η Βασιλική Χωροφυλακή.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διάλυση του Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης στο οποίο συμμετείχαν, με δικαίωμα ψήφου, αρχικά οι Βρετανοί και στη συνέχεια οι Αμερικανοί.

Έτσι φθάσαμε στον απόλυτο συγκεντρωτισμό του ενός, ο οποίος σε στρατιωτικά θέματα, δεν λογοδοτούσε ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στους Αμερικανούς, οι οποίοι περιορίστηκαν στον συμβουλευτικό τους ρόλο.

Οι άνδρες του ΕΣ ήταν άριστα εκπαιδευμένοι, με υψηλότατο ηθικό και πλήρη επίγνωση της αποστολής τους.

Στην τελική σύγκρουση ο ΕΣ παρέταξε οκτώ μεραρχίες, και 100 αεροσκάφη διαφόρων τύπων και αποστολών.

Σύνολο δύναμης 150.000 άνδρες.

Ο ΚΣ αντιπαρέταξε περίπου 9.000 μαχητές στο ΒΙΤΣΙ και 6.500 στον ΓΡΑΜΜΟ.

Η περιοχή των Επιχειρήσεων

Η διαδρομή που κάναμε μέχρι εδώ, δίνει μία εικόνα του πώς ήταν η περιοχή πριν από 73 χρόνια. Είναι εξόχως ορεινή, στην οποία συναντάμε τους κυρίους όγκους της ΠΙΝΔΟΥ, εδώ που βρισκόμαστε, ενώ Ανατολικά δεσπόζει το όρος ΒΑΡΝΟΥΣ, όπου δεσπόζει το ΒΙΤΣΙ.

Από το 1947 η περιοχή ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ, κατέχονταν από τον ΚΣ, ο οποίος την είχαν οχυρώσει με ένα δαιδαλώδες δίκτυο πολυβολείων, συρματοπλεγμάτων, καταφύγιων, ναρκοπεδίων και παντός είδους αμυντική κατασκευή, η οποία μεγιστοποιούσε στο έπακρο τις φυσικές δυσκολίες του χώρου.

Η περιοχή ονομάζονταν «Ελεύθερη Ελλάδα», προφανώς σε αντιδιαστολή με την υπόλοιπη Ελλάδα, την οποία θεωρούσαν σκλαβωμένη.

Το Σχέδιο «Πυρσός»

Το σχέδιο των επιχειρήσεων του ΕΣ, είχε την κωδική ονομασία «ΠΥΡΣΟΣ» και προβλεπόταν να διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:

Πυρσός Α΄ (2-8 Αυγούστου): Παραπλανητικές επιθέσεις στον ΓΡΑΜΜΟ, με σκοπό να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι εκεί θα

εκδηλωνόταν η κύρια επίθεση του ΕΣ, ώστε να καθηλωθούν οι εκεί δυνάμεις του ΚΣ.

Πυρσός Β' (10-16 Αυγούστου): Κυρία ενέργεια του ΕΣ, για κατάληψη του ΒΙΤΣΙ.

Πυρσός Γ' (24-30 Αυγούστου): Τελική ενέργεια για κατάληψη του ΓΡΑΜΜΟΥ, ώστε να εξολοθρευτεί ο ΚΣ και να σφραγιστούν τα σύνορα με την ΑΛΒΑΝΙΑ

Η έναρξη της Επιχειρήσεως

Την νύχτα της 2ας προς 3η Αυγούστου ο αντιστράτηγος ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, δίνει την διαταγή για την εφαρμογή της παραπλανητικής επιχειρήσεως «Πυρσός Α'».

Ο ΕΣ όχι μόνο πέτυχε τον αντικειμενικό του σκοπό, αλλά κατέλαβε και στρατηγικής σημασίας υψώματα, τα οποία θα αποτελούσαν βάσεις εξορμήσεως, για τις κατοπινές επιχειρήσεις.

Στις 10 Αυγούστου, άρχισε η εφαρμογή της Επιχειρήσεως «Πυρσός Β'» στο ΒΙΤΣΙ, το οποίο εντός 4 ημερών καταλαμβάνεται από τον ΕΣ.

Ο ΚΣ καταρρέει, τα υπολείμματά του διαφεύγουν στη ΑΛΒΑΝΙΑ, ενώ η κομμουνιστική «Ελεύθερη Ελλάδα» γίνεται πραγματικά ελεύθερη.

Η τελευταία μάχη

Ακολουθεί η Τρίτη Φάση, που αρχικώς προβλέπει κατάληψη του Βορείου ΓΡΑΜΜΟΥ

Από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου, η επιχείρηση «Πυρσός Γ'» βάζει φωτιά στον ΓΡΑΜΜΟ.

Κρίσιμη ημέρα της μάχης ήταν η 27η Αυγούστου. Τότε η ΙΧ Μεραρχία ολοκληρώνοντας με επιτυχία υπερκερωτικό ελιγμό, κατέλαβε τη διάβαση ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ, εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια διαφυγής των ΣΚ προς τη γειτονική χώρα. Έτσι απέμεινε υπό τον έλεγχο τους μόνο η δευτερεύουσας σημασίας διάβαση, του αυχένα της ΜΠΑΡΑΣ.

Προ της καταστάσεως αυτής, το ΚΚΕ αποφάσισε την εσπευσμένη διαφυγή του ΚΣ, μέσω ΜΠΑΡΑΣ στην Αλβανία.

Το βράδυ της 27ης Αυγούστου, τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας άναψαν τεράστιες φωτιές κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων για να σημάνουν τη νίκη του ΕΣ και την ουσιαστική έξοδο της πολύπαθης χώρας από την τρίχρονη δοκιμασία.

Και ενώ η συντριβή των δυνάμεων του ΚΣ ήταν γεγονός, στις 16 Οκτωβρίου 1949, αναγγελλόταν από τον Νίκο Ζαχαριάδη, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού του ΚΚΕ στο Βελιγράδι: «Βάζουμε το όπλο παρά πόδα». Την επομένη, με διάγγελμα η λεγομένη «Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση» έδινε τέλος στις εχθροπραξίες, λες και μπορούσε να κάνει αλλιώς. Στο διάγγελμα αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Οι δυνάμεις μας στο Βίτσι και το Γράμμο σταμάτησαν τον πόλεμο για να διευκολύνουν την ειρήνευση στην Ελλάδα». Να τους ρωτήσουμε: «Στο σπίτι όλοι καλά;»

Το Σχέδιο ΠΥΡΣΟΣ, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο πλήρη και αποτελεσματικά, στην σύγχρονη ιστορία και θα πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές.

Πώς όμως να διδαχθεί αφού όλα τα σχετικά συγγράμματα έχουν πολτοποιηθεί;

Όμως, η αλήθεια δεν πολτοποιείται.

Όταν η ΔΙΣ επρόκειτο να εκδώσει τα Αρχεία του Συμμοριτοπολέμου, εζήτησε από το ΚΚΕ τα δικά του αρχεία προκειμένου να ενσωματωθούν στην έκδοση. Έλαβε αρνητική απάντηση, με την επισήμανση ότι το ΚΚΕ «Εφαρμόζει δικούς του όρους αξιοποίησης του Αρχείου του». Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, «Ερμηνεύουμε τα πράγματα, όπως γουστάρουμε».

Με την εθνική νίκη στον ΓΡΑΜΜΟ και στο ΒΙΤΣΙ, φθάσαμε στο τέλος της πιο σκοτεινής περιόδου της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Η περίοδος αυτή, που πήγε πολλά χρόνια πίσω την Πατρίδα μας, έληξε αφού μετέβαλε την Ελλάδα σε απέραντο νεκροταφείο με τις απώλειες

και τις υλικές ζημιές να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Άλλαξε από τότε το ΚΚΕ; Μάλλον όχι.

Στις 7 Μαρτίου του 1955 η «ΑΥΓΗ», τότε όργανο της ΕΔΑ που ήταν η μάσκα του σε παρανομία ευρισκομένου ΚΚΕ, θρηνεί τον θάνατο του δολοφόνου 50.000.000 ανθρώπων, ΣΤΑΛΙΝ.

Στις 24 Απριλίου του 1955, αφού έχουν κάπως συνέλθει από το σοκ του θανάτου του «πατερούλη» ΣΤΑΛΙΝ και μόλις 25 ημέρες από την έναρξη του κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα, ο Ρ/Φ σταθμός του ΚΚΕ χαρακτήρισε τον αγώνα της ΕΟΚΑ ως «τυχοδιωκτισμό με πασχαλινά βαρελότα», ενώ λίγες μέρες μετά, στις 5 Μαΐου και πάλι η «ΑΥΓΗ» έγραφε ότι οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ είναι «διασπαστές της ενότητας του κυπριακού λαού που παριστάνουν τους νταήδες με τυχοδιωκτικές ενέργειες». Αποκαλύπτοντας την ταυτότητα του ΔΙΓΕΝΗ. Ήταν ο Στρατηγός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ.

Η χώρα μας βρίσκεται στις ημέρες μας στη δίνη μιας φοβερής θύελλας.

Μαύρα γεράκια με νύχια γαμψά, προσπαθούν να αρπάξουν, ό,τι με την θυσία τους διέσωσαν οι ήρωες, που σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε.

Έχουν εγκατασταθεί στην όμορφη Πατρίδα μας, βρυκόλακες από χώρες με ανύπαρκτη πολεμική ιστορία, και με την ανοχή ντόπιων παλικαράδων, που αντί να παίζουν τα νταούλια και να χορεύει η Ευρώπη, όπως κοκορεύονταν, έχουν αιδημόνως δώσει γην και ύδωρ, συνεχίζοντας με ευλάβεια το έργο των προκατόχων τους.

Και δεν φθάνει αυτό. Έχουν επιδοθεί στο ξερίζωμα οποιουδήποτε στηρίζει την Ελληνική Πατρίδα.

Θρησκεία, Παραδόσεις, Γλώσσα έχουν αλωθεί, δυστυχώς με την ανοχή των αρμοδίων.

Πού είναι σήμερα ένας ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ; Πού είναι ένας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ; Πού είναι ένας ΠΑΠΑΓΟΣ;

Και σαν μην έφθναν αυτά, έχουν επιτρέψει την ανεξέλεγκτη εισροή χιλιάδων λαθρομεταναστών, για τους οποίους δαπανώνται τεράστια χρηματικά ποσά για κλιματιστικά, επιδόματα και άλλες ανέσεις, ενώ Έλληνες αυτοκτονούν καθημερινώς, διότι στερούνται των απολύτως απαραίτητων για να ζήσουν.

Όμως η καθεστηκυία τάξη μας, στα πρόσωπα των τεράτων που άφησαν παράλυτη την ΜΥΡΤΩ στην Πάρο, δολοφόνησαν την ΝΙΚΟΛΕΤΑ στο Περιστέρι και σκότωσαν τον ΝΙΚΟΛΑ του Φιλοπάππου, βλέπουν επενδυτές και επιβήτορες.

Όμως να είναι βέβαιοι αυτοί που εκτελούν τις εντολές των εθνομηδενιστών, ότι όσο υπάρχουν Ελληνικές ψυχές, σαν αυτές που βλέπουμε σήμερα εδώ, όσο υπάρχουν σ' αυτήν εδώ τη γωνιά της γης οι συνεχιστές των μαχητών του ΓΡΑΜΜΟΥ και του ΒΙΤΣΙ, όσο πάλλονται Ελληνικά οι καρδιές μας, τίποτα δεν χάθηκε.

Είμαστε απέναντί τους και τους προειδοποιούμε, να μην κάνουν όνειρα που στο τέλος θα τους γίνουν εφιάλτες, διότι η ΕΛΛΑΣ προόριστα να ζήσει και θα ζήσει

Να είναι σίγουροι ότι θα ξανακουστεί το «Αντηχεί ο Γράμμος στα τραγούδια», διότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.

Ο αείμνηστος και πραγματικός Εθνάρχης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, είχε πει: «Όταν επισκέπτεσθε την Μακεδονία να προσέχετε πού πατάτε, διότι μπορεί να πατήσετε οστά ηρώων». Να μας επιτρέψει ο μεγάλος Ιεράρχης να το αλλάξουμε λίγο: «Όταν επισκέπτεσθε τις αγιασμένες περιοχές του ΓΡΑΜΜΟΥ και του ΒΙΤΣΙ, ανάψτε ένα ταπεινό κεράκι για τις ψυχές των μυθικών ηρώων, που συνέτριψαν τις δυνάμεις του σκότους και της πλέον στυγνής δικτατορίας».

Αυτό κάναμε σήμερα.

Αιωνία η μνήμη όσων αντιστάθηκαν και σκόρπισαν την κομμουνιστική λαίλαπα!

Καλή δύναμη σε όσους αντιστέκονται στην νέα επιδρομή κατά της Πατρίδος μας.

Ζήτω η Ελλάδα.

Ζήτωσαν οι Ελληνικές ΕΔ και τα ΣΑ.

Σας ευχαριστώ.