

**ΠΡΟΣ:** Υπουργό Εργασίας και  
Κοινωνικών Υποθέσεων  
κ. Άδωνι Γεωργιάδη

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ  
Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλ.2103633797

email eaasgrammateia@gmail.com

Φ.890/6/2012

Σ.134

Αθήνα, 24 Ιουλ 2023

**ΚΟΙΝ:** Πρωθυπουργό  
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη  
ΥΕΘΑ  
κ. Νικόλαο Δένδια

**ΘΕΜΑ :** Η Εξαγγελθείσα Κατάργηση στις Περικοπές Ύψους 30% των Συντάξεων που Επιβλήθηκαν από 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2022 σε Απασχολούμενους Στρατιωτικούς Συνταξιούχους

**ΣΧΕΤ:** Ν. 4670/2020 άρθρο 27

Αξιότιμε Κε Υπουργέ,

Θεωρώντας δεδομένο ότι ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, προ της λήψεως των διαφόρων αποφάσεων και της σύνταξης νομοσχεδίων, που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους, πρέπει να αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας και να ενισχύει την εμπιστοσύνη Πολιτών-Κράτους:

α. Ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να αναπτύξουμε τις απόψεις μας

β. Σας εκθέτουμε τις παρακάτω σκέψεις μας:

(1) Τα μεταμνημονιακά χρόνια, με μια σειρά νόμων, πολλοί εκ των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από τα ανώτατα δικαστήρια-στα οποία αναγκαστικά είχαν οδηγηθεί οι πληττόμενοι- οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι είδαν τις συντάξεις τους να συρρικνώνονται και σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι 50%. Αποτέλεσμα αυτής της καταστροφικής μείωσης, ήταν η αδυναμία όχι μόνον να παρέξουν στην οικογένειά τους τα απαραίτητα αλλά έστω να διάγουν έναν αξιοπρεπή βίο.

(2) Το λειτούργημα του στρατιωτικού, η ιδιαιτερότητα του οποίου αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα, έχει δυο σημαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία ο νομοθέτης θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν του κάθε φορά που απεργάζεται ένα νέο νομοσχέδιο:

(α) Η διοικητική διάρθρωση των ΕΔ σε όλες τις χώρες του κόσμου, είναι πυραμιδοειδής, οπότε ενώ οι ανάγκες σε χαμηλούς βαθμούς είναι αυξημένες, όσο ανεβαίνει ο αξιωματικός την κλίμακα της ιεραρχίας, περιορίζονται δραματικά. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, από μια μεγάλη τάξη της ΣΣΕ, με 250 περίπου ανθυπολοχαγούς, ένας ίσως φτάσει να εξαντλήσει την ιεραρχία (στον βαθμό Αντιστρατήγου ε.ε.). Αυτό επιφέρει την αναγκαστική αποστρατεία των αξιωματικών σε πολύ μικρότερες ηλικίες από ότι συμβαίνει με τους συνταξιούχους του υπόλοιπου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, δηλαδή σε μια παραγωγική ηλικία.

(β) Στην ηλικία αποστρατείας, συνήθως - αν όχι πάντοτε - στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι απόστρατοι αξιωματικοί έχουν παιδιά σε ηλικίες από τις τελευταίες τάξεις του λυκείου μέχρι φοιτητές/σπουδαστές στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση, που όπως αντιλαμβάνεσθε, απαιτούν αυξημένους πόρους (έξοδα σπουδών, φροντιστηριακά μαθήματα, ενοίκια σε άλλη πόλη, έξοδα μετακίνησης, σίτισης κλπ). Αν δε σε πολλές περιπτώσεις προσθέσουμε και την απαίτηση αποπληρωμής κάποιου στεγαστικού δανείου, τότε η κατάσταση είναι απελπιστική.

(3) Συνέπεια των παραπάνω, πραγματικών δεδομένων, είναι ο απόστρατος αξιωματικός να αναζητήσει την ενίσχυση του εισοδήματός του είτε ως εργαζόμενος υπάλληλος (σχέση εργασίας μισθωτού) είτε αξιοποιώντας το εφάπαξ του στον επιχειρηματικό τομέα (έναρξη εταιρίας ή ως αυτοαπασχολούμενος). Με αυτήν την επιλογή του δεν έχει ως στόχο ούτε να γίνει μεγαλοβιομήχανος ούτε να εμποδίσει κάποιον άλλον άνεργο να βρει εργασία, διότι απλούστατα στην ελεύθερη οικονομία, οι επιλογές των εργαζομένων γίνονται με οικονομοτεχνικά κριτήρια και ικανότητες και οι στρατιωτικοί, λόγω της ευρείας εκπαίδευσής τους σε τεράστια ποικιλία θεμάτων (π.χ. εποπτεία οικονομικών υπηρεσιών, προϊστάμενοι διαχειρίσεων υλικού, αποθηκών, λεσχών, στρατιωτικών πρατηρίων, διοικητική υποστήριξη, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, θέματα ασφαλείας προσωπικού, υλικών και εγκαταστάσεων, γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ κ.α.) αποτελούν περιζήτητη δεξαμενή εργαζομένων για τους εργοδότες.

(4) Με τον σχετικό νόμο, όσοι απόστρατοι εργάζονταν είτε ως υπάλληλοι είτε ως επιχειρηματίες, επιτηδευματίες και αυτοαπασχολούμενοι είδαν ξαφνικά ότι η σύνταξή τους, την οποία κατοχύρωσαν, οργώνοντας κυριολεκτικά την ελληνική επικράτεια κατά τη σταδιοδρομία τους, να περικόπτεται κατά 30%! Δηλαδή αιφνιδίως, το κράτος ή αλλιώς ο εργοδότης τους, για τον οποίο επί σειρά ετών απετέλεσαν τον κύριο πυλώνα ασφάλειάς του, αντί να τους αφήσει να ανασάνουν οικονομικά, τους απέσπασε ένα μεγάλο μέρος της συντάξεώς τους, με αποτέλεσμα να έχουν δει το συμπλήρωμα στη σύνταξή τους, από τη νέα εργασία τους, να εξανεμίζεται, λες και κάποιος να θέλει να μην μπορούν με κανέναν τρόπο, όχι να επαναφέρουν τα εισοδήματά τους με πρόσθετη εργασία, στα προ του 2010 επίπεδα, αλλά αυτός ο κάποιος να τους αναγκάσει να αποδεχθούν την πενία τους και να περνάνε την ημέρα τους ως συνταξιούχοι στα καφενεία.

(5) Και ενώ οι απόστρατοι είναι μια κατ'έξοχην συντηρητική και νομιμόφρων κατηγορία εργαζομένων, αναγκάστηκαν ξαφνικά να ακολουθήσουν τον δρόμο της αδήλωτης εργασίας, αποδεικνύοντας στην πράξη, ότι η ανεργία δεν πατάσσεται ούτε με περικοπές ούτε με πρόστιμα ούτε με τιμωρητικού χαρακτήρα κυβερνητικές επιλογές. Εν ολίγοις συνέχισαν να εργάζονται χωρίς να το δηλώνουν, πρακτική που συνέφερε και συμφέρει και τους εργοδότες τους, αφού απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

(6) Το σκεπτικό της αποθάρρυνσης των αποστράτων να εργασθούν, λόγω της περικοπής της σύνταξης ή επιβολής - εν είδει ποινής - μεγαλύτερης φορολόγησης, από αυτήν που αναλογεί στο κλιμάκιο του συνολικού εισοδήματός τους, το μόνο που θα επιτύχει θα είναι η αύξηση της αδήλωτης εργασίας. Θεωρούμε βέβαιο ότι η «μαύρη αδήλωτη εργασία» θα πολλαπλασιαστεί, αφού όποιος αποφασίσει να εργασθεί, όχι μόνον δεν θα δηλώνει το επιπλέον εισόδημά του σε συνεννόηση με τον εργοδότη του, αλλά τα κρατικά ταμεία θα στερούνται των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών.

(7) Επίσης κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι αρκετοί απόστρατοι αξιωματικοί απέχουν συνειδητά από την οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικότητας, υπό το καθεστώς της απώλειας μεγάλου μέρους της σύνταξής τους, για την οποία ούτως ή άλλως κατέβαλαν τις νόμιμες εισφορές. Με τη νοοτροπία αυτή το Κράτος στερείται σημαντικά ποσά που θα εισέπραττε, λόγω των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών, της φορολογίας των ενδεχομένων κερδών, του τέλους

επιτηδεύματος, της είσπραξης Φ.Π.Α. και των ωφελημάτων από έναν ευρύτερο κύκλο εργασιών, που αναπτύσσεται γύρω από μία επιχείρηση (αμοιβές λογιστών, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, μεταφορές προϊόντων, νέες θέσεις εργασίας για υπαλλήλους κ.α.). Αντί λοιπόν οι όποιες οικονομίες να επενδύονται παραμένουν στα «σεντούκια», μέτρο τελείως αντιαναπτυξιακό.

(8) Τέλος, αποτελεί όνειδος και μόνο αισθήματα βαθιάς λύπης μπορεί να προκαλεί η θέα ενός ανώτατου αξιωματικού ε.α. που εκ των αναγκών του, είναι υποχρεωμένος να εργάζεται ως διανομέας (ντελιβεράς) ή οδηγός ταξί, υπό το καθεστώς αδήλωτης εργασίας.

γ. Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα και με γνώμονα ότι η εργασία προστατεύεται από το Σύνταγμα, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού σας προτείνει:

(1) Να καταργηθεί άμεσα η σχετική διάταξη του άρθρ. 27 του Ν.4670/2020.

(2) Το άθροισμα των πάσης φύσεως αποδοχών, εκ συντάξεως και εργασίας, να αποτελεί τη φορολογητέα ύλη, με φορολογία την ίδια που εφαρμόζεται για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς καμιά επιπρόσθετη επιβάρυνση, που μόνον τιμωρητικό χαρακτήρα θα έχει. Εξ άλλου είναι γνωστό ότι υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων, που για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους είτε κάνουν δυο εργασίες είτε είναι εταίροι επιχειρήσεων και συγχρόνως ασκούν και επάγγελμα μισθωτής εργασίας, για τους οποίους δεν υπάρχουν τιμωρητικές διατάξεις εκ της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ευχόμενοι συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας ως Βουλευτή και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα ως Υπουργού αναμένουμε τον καθορισμό της ημερομηνίας συναντήσεώς μας.



Ανχής ε.α Χρήστος Χρηστίδης  
Δνων Συμβουλος Ε.Α.Α.Σ.

Υππγος ε.α Ιωάννης Δεβούρος

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.