

73^η Επέτειος έναρξης του Κορεατικού Πολέμου

Στις 22 Ιουν 2023 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης στο Ηρώο Ελλήνων Πεσόντων του Κορεατικού Πολέμου, στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου του Δήμου Παπάγου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας.

Κλίνουμε το γόνυ και αποδίδουμε τον προσήκοντα φόρο τιμής στους πεσόντες, καθώς και στους επιζώντες και στις οικογένειές τους, του Κορεατικού Πολέμου 1950-1953.



Η ΕΑΑΣ κατέθεσε στεφάνι δια του εκπροσώπου της Αντισυνταγματάρχη (ΤΧ) ε.α. Αντώνη Γκουτσίδη, Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ.



Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, η Α.Ε. Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας Jung Il LEE, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Παλαίμαχων Πολεμιστών του Πολέμου της Κορέας Υποστράτηγος ε.α. Στυλιανός Δράκος, Αντιπροσωπείες πρεσβειών, Στελέχη των Ενόπλων

μας Δυνάμεων, Βετεράνοι επιζώντες του Κορεατικού Πολέμου και πλήθος κόσμου.

Η Α.Ε. Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας μίλησε με θερμά λόγια και ευγνωμοσύνη για την Ελλάδα και την καθοριστική συμμετοχή του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος (ΕΚΣΕ) στην Κορέα. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδος ίσως να μην υπήρχε σήμερα η Δημοκρατία της Κορέας.



Λίγα λόγια για την Ιστορία του Κορεατικού Πολέμου (Πηγή: ΓΕΕΘΑ <https://geetha.mil.gr/korea/>):

Στις 25 Ιουνίου 1950, η Ν. Κορέα δέχτηκε αφνιδιαστική εισβολή από τις δυνάμεις της Β. Κορέας και αργότερα από τις δυνάμεις της Κίνας. Η ενέργεια αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την επέμβαση των Ηνωμένων Εθνών με την αποστολή Διεθνούς δύναμης με σκοπό την αναχαίτιση της εχθρικής δράσεως με ένοπλη αντίδραση και την διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της Νοτίου Κορέας.



Η Ελλάδα, σαν κράτος μέλος του ΟΗΕ, ανταποκρίθηκε αμέσως και απέστειλε τον Νοέμβριο του 1950 το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος (ΕΚΣΕ). Το αρχικό Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος, το οποίο απεστάλη στην Κορέα την περίοδο 8 Νοεμβρίου 1950 μέχρι και 22 Αυγούστου 1951,

αποτελούνταν από τη Διοίκηση με το Επιτελείο της και το Τάγμα του ΕΚΣΕ, συνολικής δύναμης 851 ανδρών με 63 οχήματα. Αντίστοιχα, στις 13 Οκτωβρίου 1950, συγκροτήθηκε το 13ο Σμήνος Μεταφορών με 9 μεταγωγικά Α/Φ C-47D Dakota/Skytrain. Σταδιακά η δύναμη αυξήθηκε στους 2.163 άνδρες.

Εκτός από την Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν και διέθεσαν μάχιμες μονάδες Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας η Αιθιοπία, η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κολομβία, το Λουξεμβούργο, η Μεγάλη Βρετανία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότιος Αφρική, η Ολλανδία, η Ταϊλάνδη, η Τουρκία και οι Φιλιππίνες, ενώ Υγειονομικές μονάδες διέθεσαν η Δανία, οι Ινδίες, η Ιταλία, η Νορβηγία και η Σουηδία.

Οι ανωτέρω δυνάμεις τέθηκαν υπό Αμερικανική Διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων απωλέστηκαν 15 Αξιωματικοί, 168 Οπλίτες του Στρατού Ξηράς και 12 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι τραυματισθέντες ανήλθαν σε 33 Αξιωματικούς και 577 Οπλίτες. Επίσης απωλέστηκαν 4 από τα 9 διατιθέμενα αεροσκάφη.