

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ-ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
(Ενας Ασκητής Επίσκοπος)

Στην αγιοκατάταξη του μακαριστού Μητροπολίτου Εδέσσης – Πέλλης και Αλμωπίας κυρού Καλλίνικου (1919-1984) προχώρησε στις 23 Ιουνίου 2020 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τον άγιο, είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά και θα προσπαθήσω με το παρόν άρθρο να αναδειχθούν στοιχεία από τον βίο και την πολιτεία του Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας.

Ο Δημήτριος Πούλος γεννήθηκε την 26^η Ιανουαρίου 1919 στο χωριό Σιταράλωνα Θέρμου Αιτολωακαρνανίας από ευσεβείς γονείς.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Θέρμου με άριστες επιδόσεις. Εισάχθει στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρίστευσε στις πτυχιακές εξετάσεις με προοπτικές πανεπιστημιακής προώθησης (1942).

Προκειμένου να προσφέρει στην τοπική εκκλησία, εργάσθηκε ως Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας μέχρι το 1946 κηρύττοντας στο λαό του Μεσολογγίου.

Το 1946 σε ηλικία 27 ετών καταγάγει στις Δυνάμεις Καταδρομών (Λόχο Ορεινών Καταδρομών) και υπηρέτησε με πατριωτισμό και μνημειώδη θρησκευτικό ζήλο μέχρι τον Απρίλιο του 1949. Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας ως ιεροκήρυκας της 37^{ης} Ταξιαρχίας επέδειξε ηρωϊκό πνεύμα. Με μεγάλο ζήλο έκανε ιεραποστολικό έργο στον στρατό αποκληθείς «Ιεραπόστολος του στρατιωτικού αντισκήνου». Χωρίς να υπολογίζει τους κινδύνους έφθανε μέχρι τις πρώτες γραμμές του μετώπου για να τονώσει το φρόνημα των στρατιωτών.

Μετά το τέλος της θητείας του επέστρεψε στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας αναλαμβάνοντας και πάλι τα καθήκοντα του Γραμματέως και λαϊκού Ιεροκήρυκα. Εκάρει μοναχός στις 23 Νοεμβρίου 1957 με το όνομα Καλλίνικος και την επομένη χειροτονήθηκε Διάκονος.

Την 1^η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος αναλαμβάνοντας το έργο του Πρωτοσύγκελου.

Μετά από 25ετή διακονία στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης, Αλμωπίας στις 24 Ιανουαρίου 1967. Εποίμανε με ασυνήθη δραστηριότητα, ακάματη εργατικότητα και ιεραποστολικό ζήλο. Έζησε οσιακή ζωή και απέσπασε την αγάπη του ποιμνίου του.

Ίδρυσε Οικοτροφείο για την σπουδάζουσα νεολαία και Γηροκομείο.

Υπήρξε πανθομολογουμένως ένας ασκητής Επίσκοπος με ιεραποστολικό ζήλο πληροφορώντας την ποιμαντορία του με υποδειγματική ευλάβεια, θυσιάζοντας τον εαυτό του για το ποίμνιο. Αντιμετώπισε ανίατη ασθένεια και μετά από επτάμηνη ασθένεια, εκοιμήθει στις 8 Αυγούστου 1984.

Στην διαθήκη του έγραφε «Ακίνητη περιουσία, δεν έχω. Χρήματα δεν έχω. Αν ευρεθούν ολίγα χιλιόδραχμα να κατατεθούν εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιερά Μητροπόλεως».

Η παρουσία του παραμένει ζωντανή μετά το θάνατό του, ενώ πολλοί Αρχιερείς, κληρικοί και λαϊκοί μαρτυρούν γραπτά και προφορικά για την αγιότητά του.

Η ιερά μνήμη του Αγίου θα εορτάζεται στις 8 Αυγούστου.



Γεώργιος Σουβλάκης

Αντ/γος Ε.Α.

Ποταμός – Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Τηλ.: 26610 25645